



In memoriam Louis Niessen

In november vorig jaar in het crematorium van Baexem afscheid genomen van Louis Niessen. Louis was jarenlang molenaar op de Friedesse Molen, totdat hij getroffen werd door een herseninfarct in 2011. Zijn linkerkant was deels verlamd. Maar Louis zat niet bij de pakken neer. Leerde weer lopen, met hulp van een stok dat wel. En hij kocht een scootmobiel om toch zelfstandig overal heen te kunnen gaan. Zo kwam hij ook na zijn malheur nog regelmatig naar de watermolen, samen met zijn vrouw Ria. Hij wilde toch weten wat er allemaal gebeurde, daar aan de Neerbeek. We hebben Louis altijd enorm gewaardeerd. Louis had namelijk twee rechterhanden en technisch enorm onderlegd. Dat was prettig als er weer eens een probleempje in de molen moest worden opgelost. Louis was recht door zee en een fijne man in de omgang. Hij is 71 jaar geworden. Een paar honderd mensen waren bij zijn afscheidsdienst. De zaal van het crematorium was te klein.....



Cadeautje voor de vrienden van de Friedesse molen

Het bestuur van de Friedesse Molen is erg blij dat er een grote schare mensen zijn die de Friedesse molen en daarmee het behoud van deze bijzondere parel in de kern van Neer steunen. Als dank willen wij alle 'Vrienden van de Friedesse Molen' de wandelgids 'Wandelen langs watermolens' van ons bestuurslid Ellen Luijks aanbieden. Ellen heeft de fascinatie die zij voor watermolens heeft nu omgezet in de wandelgids. Ellen heeft alle watermolens in Nederland bezocht en daar een selectie uit gemaakt, waarna de wandelroutes zijn uitgezet. Ook staat er in de gids uitleg over de verschillende typen molens, het watermolenbiotoop en de dieren die daarin leven. Het boek wordt compleet gemaakt met een interview met een van onze molenaars Rens Dul-laart. In totaal staan er 19 wandelroutes langs maar liefst 33 watermolens in de gids.



Voor jou als vriend ligt er een exemplaar voor je klaar in de Friedesse Molen.

Kom in juni op bezoek en haal je exemplaar op. Dit is alleen mogelijk in de gehele maand juni. De molen is iedere zondag open tussen 13.00 en 17.00 uur.



FRIEDESSE MOLEN

Limburgse brommer bij de molen

Oude molen, oude brommers. Dat moet de organisatie wel gedacht hebben toen ze het eerste Cyrus Bromfietstreffen Neer op touw gingen zetten bij de Friedesse Molen, begin mei. Cyrus is een historisch Limburgs merk van fietsen, brommers en motorfietsen tussen 1884 en 1971. De fabriek stond aan de Sloterbeekstraat in Venlo. En een aantal brommers rijdt nog steeds. Van de echte liefhebbers, natuurlijk. Een stuk of tien exemplaren stonden er begin mei bij de molen. En er was zelfs een Neerse inwoner bij die ooit bij de Cyrusfabriek deze brommers heeft gemaakt. „Ja, dat klopt,” zegt Chris Rijks (74). „Ik werkte bij Cyrus tussen 1965 en 1969. Het frame, de beugels en de meeste onderdelen maakten we zelf. Alleen de motor en nog wat onderdelen kwamen van toeleveranciers. Ik heb er altijd met plezier gewerkt.” Toch reed Chris zelf niet op een Cyrus-brommer naar het werk. „Nee, ikzelf had een Zündapp,” zegt hij. Dat leidde tot ergernis bij zijn baas. „Ik mocht mijn brommer niet op de parkeerplaats van de fabriek plaatsen. Die moest ik buiten de hekken parkeren.” Chris verdiende destijds 90 gulden in de week, maar verruilde in 1969 zijn baan als lasser bij een deurenfabriek in het Duitse Suchtelen waar hij 240 gulden in de week kon beuren.



Rondleidingen molen

Steeds vaker krijgen wij verzoeken van groepen voor een rondleiding in en om de molen. Graag voldoen wij aan deze verzoeken. Verenigingen; families, vriendengroepen vinden de weg naar de molen. Rondleidingen eventueel in combinatie met een lunch of een kopje koffie bij de Eetwinkel zijn te boeken via info@friedessemolen.nl of via telefoonnummer. 06- 25 12 69 61.

Onze gidsen Egbert, Peter en Tjeu leiden u circa 1,5 uur rond. Kosten bedragen 60 euro. Zie voor verdere info onze site: www.friedessemolen.nl.





FRIEDESSE MOLEN

Over billen, bussen en spillen

De molenaars Ger van de Bool, Rens Dullaert en Ger Geenen hebben afgelopen winter en voorjaar keihard gewerkt in en om de Friedesse Molen. Het grootste werk is uitgevoerd aan de linker maalstenen op de maalzolder. Daar was het lager van praktisch naar de filistijnen. Het was complex, zo laat Rens weten, en er



Het versleten lager

moest een vakman worden ingeroepen in de persoon van Gé Bosmans uit Neer. Deze heeft met zijn metaal expertise het versleten fosforbronzenlager lager van de maalstenen gerepareerd. Er werd nog iemand te hulp geroepen. „Zonder de zeer ruime vakkundige gasthulp van Leo Cuypers uit Grathem, zouden we zeker in tijdnood zijn gekomen,” aldus Rens. Dat was niet alles. Ook de maalstenen zelf moesten worden aangescherpt. Dat gebeurt met de zogeheten bilhamer en is ter hand genomen door enkele molenaars in opleiding. Daarnaast werden op de brug over de stuw behoorlijk wat planken vernieuwd. Door de nattigheid van de laatste maanden waren een aantal planken verrot. Nu kan weer iedereen veilig over de stuw lopen.



Het weer scherp maken van de molensteen noemt men billen



Pas op voor de vingers.....